



## Met Hart & Ziel Joke de Louw

**D**e zomer is alweer begonnen. Voor ons kwam de zomer wel erg laat. Ruim 7 weken hebben we hier zeer onstabiel weer gehad. Mijn moestuin heeft er erg onder te lijden. Ik had net de tuin gefreesd wat een ontzettend zwaar karwei was en Sylvie, een franse vriendin heeft alles gepoot. Maar als ik zie wat er nog van over is, is dat bar weinig. Maar we blijven hoop houden. We hebben ontzettend veel bloemetjes in de aardbeiplanten maar nu moet de zon ze nog gaan rijpen en het zou jammer zijn als alles verpie-terd.

Nu ik deze column schrijf staan we aan de vooravond van de voetbalwedstrijd Nederland – Frankrijk. Intussen is natuurlijk al bekend wat de uitslag hiervan is, maar wij zijn nog volop in voorbereiding. We gaan buiten een groot scherm ophangen en met de beamer krijgen we dan een heel groot beeld. Omdat dit voor ons hier in Frankrijk toch wel bijzonder is, hebben we wat Franse en Nederlandse vrienden uitgenodigd. Kim heeft vanuit Nederland de Hollandse leeuwvlaggetjes gestuurd voor onze zoon Daan, die hier dus tijdelijk is. Ik voor hem ook een Frans voetbalshirt gekocht. Nu maar afwachten. We hebben bier en wijn ingeslagen en hopen dit festijn buiten te kunnen vieren, natuurlijk met winst voor Nederland.

Op het moment hebben we een cursusgroep met Janny Pronk in huis. Een ontzettend gezellig stel mensen. Wim, een van de gasten, staat op dit moment in de keuken te koken. Iets wat officieel verboden is, maar voor een keer moet dit kunnen. Hij bereidt het avondmaal voor morgenavond voor. Scheelt mij weer werk. En zo zijn er steeds weer mensen die ons met van alles helpen. Dat komt natuurlijk erg goed uit, want met z'n 3tjes is het toch veel werk.

Gister met de groep naar ons paradijsje geweest bij Notre Dame D' Ay. De zwarte Madonna bekeken en heerlijk in de zon gezeten en er waren er bij die gingen het ijskoude water in. Het was mij te koud en sowieso ben ik geen watermens.

De groep geniet ook erg van het vegetarische eten. Er waren erbij waarvoor dit geheel nieuw was, maar ze zijn blij met deze ervaring.

Vanavond gaan ze buiten slapen op een matje met een slaapzak. Het gaat er vooral om eens te ervaren wat het is om eigenlijk niets te hebben. Gewoon in de natuur wat voor ons Nederlanders toch nog steeds niet gewoon is. Mensen zijn nog steeds gewend aan luxe en vooral het consumeerderen. Wij vinden het fijn dat Janny de mensen laat ervaren dat je met heel weinig kunt leven. We merken hier ook vaak dat mensen zo gewend zijn om maar alles te kopen, een knop om te draaien en er is licht en ga zo maar door. Hier op het franse platteland is dat niet nodig en ook het uiterlijk vertoon is er hier niet. Een mens leeft van datgene wat hij heeft en de meesten hebben hier een eigen moestuin.

Ik geniet er nog steeds volop van en moet toch vaak aan de gasten hier uitleggen dat een keer een dag geen warme douche echt geen ramp is. Of een keer dat het witbrood op is en je nu net zo'n zin had in een stukje stokbrood. Dommage, oftewel jammer. Morgen is er weer een dag.

Maar we hebben het hele seizoen nog voor de boeg en ervaren wel weer hoe het met ons tezamen gaat. We gaan weer uit van een gezellig en goed seizoen, alhoewel de maand juli nog erg rustig is voor wat betreft de boekingen. Maar daar staat tegenover dat de maand juni een erg drukke maand is geweest en de maand augustus zullen we ook weer hard aan moeten pakken. Daarom is het misschien wel goed dat we het in juli rustig aan kunnen doen. In ieder geval komen er weer wat bekenden, iets wat we steeds weer gezellig vinden. Onze dochter Kim, met Koen en kleindochter Fee zijn begin juli ook van de partij. We zullen wel staan te kijken hoe ze al weer veranderd is, denkt Kim. Ze brabbelt al volop, zwaait en zorgt voor leven in de brouwerij. Nou mensen ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe.

Groeten vanuit een heel zonnig Lalouvesc, op dit moment.

Het gaat er vooral om eens te ervaren wat het is om eigenlijk niets te hebben



Joke de Louw

[lavietara@wanadoo.fr](mailto:lavietara@wanadoo.fr)